

גדי מורן 1938-2016



גדי נולד ב 16.5.1938, בן שני לאריה מורן (ולטר) ורוחמה לבית פולאק. מילדות התבלט כילד מחונן ומיוחד, ולכן הוקפץ כתיאוף נשלח על ידי יגור לשנת לימודים בבית ספר בתל אביב. ב-1956 התגייס לצבא והתנדב לצנחנים. השתתף בצניחה למיתלה במסגרת מבצע סיני. לאחר קורס קצינים, אותו סיים בהצטיינות, הצטרף לסיירת בה שירת כסגנו של יאיר פלד ז"ל. לאחר שחרורו חזר ליגור לתקופה קצרה, בה עבד במכוורת והרבה ללוות טיולים שנתיים של כיתות ביה"ס ביגור. היעד הבא היה לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים. בדרכו המיוחדת, את מעברו מיגור לירושלים עשה ברכיבה על אופניים.

במסגרת לימודיו סיים תואר שני בכימיה פיסיקלית, ובמקביל עשה תואר ראשון במתמטיקה. לאחר מכן המשיך לדוקטורט במתמטיקה, אותו סיים ב-1972. במהלך לימודיו בשנת 1966 נישא לאסתר יבור בת כינרת, יחדיו גידלו את חמשת ילדיהם: יאיר, אורי, גליה, אריק ומיקה. ב-1972 נסע גדי עם משפחתו לפוסט דוקטורט והשתלמות בגרמניה וארה"ב, ב-1975 חזרה המשפחה ארצה וגדי הצטרף למחלקה למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, ממנה פרש לגמלאות בשנת 2006.

היה תאב דעת וסקרן, היה לו ידע נרחב בתחומים רבים כמו באסטרונומיה או מדעים. בכישרונו נהנה להשתלט על כמה שיותר שפות זרות ולקשור שיחה בהן ככל שניתן - ערבית בכפרים בגליל, צרפתית וגרמנית שאליה הגיע מהמוסיקה של באך. באנגלית שחה כבשפת אם ואף לימוד הרוסית היה כחזרה לשפת התרבות האהובה על הוריו.

אף שלא ניגן היה לו יחס עמוק למוסיקה וידע רחב בתחום המוסיקה הקלאסית. עם השנים נמשך יותר ויותר ליצירותיו של באך. ידע אותה לעומק על כל רבדיה ומורכבותה ההרמונית והצורנית.

המוסיקה היתה חלק בלתי נפרד משעות היום והלילה שלו והוא הפיק ממנה רגעים רבים של הנאה ואף התעלות.

הירבה לטייל בארץ, בתחילה בכרמל ובהמשך בארץ כולה - נלהב להכיר כל נקודה בשטח ולמפות את הדרכים אליה. טיול רגלי בשבת עם אסתרקה היה נוהל של קבע. את אהבתו זו הנחיל לבני המשפחה.

גדי גילה עניין אמיתי ועמוק בבני אדם באשר הם. דבר שהתחזק לאחר שפרש, אז הרחיב מעגלים חברתיים נוספים כגון "חוג בית השיטה", "איינדה" ועוד, והפך יותר מעורב ואהוב על מכריו הרבים. השמירה וההרחבה של הקשרים המשפחתיים היתה חשובה לו. היה אוצר בלום של ידע על קשרי משפחה וקורות-חיים.

ליגור היה לו קשר חם ומיוחד, השתדל להגיע לאירועים רבים ככל שיכול, מהשתתפות במקהלה של סדר פסח ועד לימי זיכרון ולוויות.

יהי זכרו ברוך